

Jag är inbjuden för tredje gången att hålla freds tal.

**Vem är då jag. Jag heter Daniel Jülke.** Jag är ordförande i styrelsen för föreningen Vi Finns som är till för att hjälpa folk mot makt och myndighetsmissbruk och är även till för att hjälpa folk som kämpar för folket och för fred och lika behandling inom rättssystemet och myndigheter. Jag är admin tillsammans med 2 fantastiska människor i FB gruppen i Misshandlad av Försäkringskassan. FB gruppen är till för att hjälpa folk som drabbats av stölderna ur vår sjukförsäkring. Det är en grupp där vi hjälper varandra.

Så nu vet ni lite vem jag är.

**Det** är glädjande att se er här. Det som också är väldigt glädjande är att fler och fler ser att det inte längre handlar om Höger eller Vänster utan att det handlar om det Gamla förslavande systemet med krickshetsande politiker och en elit som skor sig på folket världen över.

Och det som jag/vi står för nämligen de nya systemet med fria människor som hjälper och respekterar varandra.

Det är Viktigt att folk förstår det inte handlar om Höger eller Vänster utan att det handlar om de gamla systemet med den gamla eliten som slåss för sin överlevnad och sin rikedom och att de använder krig och splittring och polarisering som vapen mot folket.

Denna elit använder korrupta rättssystem, korrupt media, splittring, polariserar och även smutskastning för att få igenom sin agenda.

**Jag** har själv fått uppleva detta med många hot och stämningar där till exempel polisen skyddar de som angriper mig, där domstolar inte följer lagen och där jag inte får verken skydd eller mina rättigheter tillgodosedda efter både skottlossning och mordbrand. Och Detta i landet Sverige

**Varför tar jag upp detta då.** Jo för att det är genom splittring och polarisera och genom lögner som eliten kan skapa krig, med atomvapen som följd.

Jag har kallats för både vänster extrem och höger extrem och till och med nazist för att jag vill att folk skall ha rätt till en fungerande sjukförsäkring, ett fungerande rättssystem där alla är lika inför lagen och där alla medborgares rättigheter respekteras.

**Vi har Israel och Palestina frågan.**

Om man tittar på vad som verkligen ligger bakom så är det åter igen utländska krafter och denna elit som spela båda sidorna, där ledarna inte har sitt folks bästa i åtanke utan strävar efter makt och rikedom.

Här är det uppenbart att folken får lida när eliten skor sig.

Nu är det till och med så illa att det, denna elit som står bakom hotar världen



med ett tredje världskrig.

Vi ser samma sak i kriget i Ukraina där en elit försöker tjäna otroligt mycket på folkets lidande.

Eliten vill inte ha fred utan gör allt för att eskalera det hela på folkens bekostnad runt om i Europa och övriga världen.

Denna elit sitter och styr många av våra globalist politiker i bakgrunden.

Denna elit använder media för att sätta stopp för vanliga människor genom att anklaga människor för en vara höger extrem eller vänster extrem eller rent av nazister så att vi skall försvagas och splittras istället för att vi ställer oss upp och säger ifrån att vi inte vill ha något krig, vi vill ha fred där varje land får ha sitt och att vi skall respektera varje lands ursprung och religion och där vi hjälper varandra.

Jag har haft glädjen att fått vara med i Schillerinstitutet och fått lyssna på Ulf Sandmark och flera andra kloka människor. Och jag har blivit accepterad där och blivit lyssnad på trots att eliten med deras hantlangare smutskastar mig med lögner.

Jag tänker avsluta med att be er alla att tänka ett varv till när någon kommer med ett påstående att någon är höger extrem eller vänster extrem eller till och med nazist...

Fundera på om det är någon från den gamla eliten som är ute för att splittra, lita inte på elitens köpta media, undersök själv.

**Jag är nämligen anklagad av** elitens hantlangare för att vara allt detta, för att tystas mig, både i rättssystemet och officiellt.

**Så är det för väldigt många frihetskämpar** och folk som kämpar för rättvisa och lika rättigheter. Många av oss riskerar våra liv för en bättre värld och som ni nog vet sa har flera faktiskt blivit mördade som försöker sätta stopp för ytterligare ett världskrig.

Tack för att ni lyssnat och jag hoppas att vi tillsammans kan skapa en bättre värld, utan krig och respektera varandra även om personen kommer från en annan nation, religion och kultur, men även att man respekterar sitt eget land och dess traditioner för det är grunden till trygghet.

Ett fungerande land som även tar hand om sina svaga och utsatta ger trygghet åt sin befolkning.

All kärlek till er alla som kämpar för fred, rättvisa och försöker sprida budskapet genom era media plattformar runt om i världen.

Tillsammans är vi starka.